

Vårt dop Matt 3:11- 12 ; Apg 8: 26-39

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Jag har funderat över hur riktigt det är att tala om dopet som ”vårt dop” – just det som är temat för den här söndagen. Jag tänker om dopet ungefär som jag tänker om kyrka och församling, att det mer än annat är **en Guds gåva och ett Guds sammanhang**. Ett sammanhang som går långt utöver det vi rimligtvis kan säga är vårt. **Ett sammanhang som ytterst är beroende av vad Gud gör och vill**. Jag värjer mig mot att kyrka och församling, liksom dopet, blir en del i våra individuella och privata projekt. Ska vi tala om dopet som ”vårt”, då handlar det om att vi kliver in i Guds sammanhang, och tar emot Guds gåva. **Vi underordnar oss det Gud gör**. Även om detta med att underordna sig inte är det som ligger högst upp på det som är vår tids agenda.

Dopet är alltså en Guds gåva som vi få ta del av. Det är Gud som kallar och är den främsta aktören i det hela. Därför bör dopet betraktas som kyrkans främsta kallelse. En kallelse till omvändelse, till Jesus efterföljelse. Dopet handlar om kärlek och aktualiserar frågan som Jesus gör till Petrus, och även till oss alla: älskar du mig? Följ mig!

Därför är det uppseendeväckande att den handling – den vi t.o.m. talar om som ett sakrament, en helig handling – att den som genom kyrkohistorien bidragit till att skilja kyrkor och samfund åt. Den handling som är till för att skapa en enhet mellan Gud och människa, den har vi använt för att driva in osämja mellan oss. Dopet har blivit en stridsfråga mer än en enhetsfråga.

Ibland riskerar vi att agera som att vi äger Gud, och det har mycket att göra med vårt individuella och alldeles för privata sätt och tänka tro. I dagens texter finner vi två förebilder som går emot detta perspektiv: Johannes Döparen och den trogne aposteln Filippos. Johannes uttryckte ”Men han som kommer efter mig (Jesus) är starkare än jag”. För Johannes handlade det alltså inte om hur fina alla dessa dop vid Jordan-floden var. Han pekade istället på Jesus. Filippos på samma sätt lyfte Jesu namn och frälsningsplan före hans egen upplevelse. Budskapet om Jesus var Filippos angelägenhet och inte nog med det, Filippos försvinner från scenen och hovmannen fortsatte sin resa, fylld av glädje av att han fick möta Jesus.

En fråga som är viktig, i ljuset av texterna, är vilken eftersmak vi lämnar i mötet med andra, både som församling och även på det individuella planet? Vi kan ha långa sammanträden, planera för de bästa upplevelserna och sträva efter att så många som möjligt ska komma till våra sammanhang. Men om evangeliet om Guds kärlek till världen, genom Jesus, underskattas eller inte kommer till känna; då är det värt att börja se efter hur sekulariserade vi har blivit och omvända oss på nytt.

I vers 29 av Apg 8 så står det: ”*Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den.”* Den här delen av texten tog tag i mig. Genast undrar jag för egen del: hur öppen är jag för Andens ledning? Vem är det som leder egentligen? Är det mitt eget jag eller ger jag utrymme till Gud i mitt trånga liv? Och orkar jag överhuvudtaget hålla mig intill vagnen? Denna enkla kallelse, som är inget annat än kallelse till uthållighet. Om att inte sluta be och inte heller passera förbi vårt beroende av Gud.

Mycket har sagts och kommer att sägas om dopet. Vi får dock komma ihåg att Han som sände sin kyrka att döpa andra i Faderns, Sonens och den heliga andens namn, har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Det är detta som dopet ytterst handlar om. Att Gud vänder sitt ansikte till oss. Att han älskar mänskligheten och att Jesus är med sin kyrka. Så - *gå fram till vagnen, våga prova det igen, och håll dig intill den* - resten sköter Jesus - Han är med dig.

/Josue Leones

Mod

[Ellen Vingren, m.fl.]

Helig Ande kom ja kom
Helig Ande Du är vår hjälpare och vän
Ge oss mod att inte blunda
våga leva annorlunda
Du är med, Du är med oss.

Jesus, Din är makten
genom allt, såsom Du har lovat oss.

Helig Ande kom ja kom
Helig Ande Du är vår hjälpare och vän
Ge oss mod att vänta in Dig
och våga gå om det är dags nu
Du är med, Du är med oss.

Genom Jesu kors, vi tar emot Din frihet
Din Ande bor i oss.
Vi står stadiga i Dig
och Du fördriver all vår rädsla