

Heliga Trefaldighets dag - Gud - Fader, Son och Ande. Joh 11:18–27

Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om." Jesus sade: "Din bror kommer att uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen." Då sade Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen."

Att öppna Bibeln är alltid att riskera ett möte med Jesus Kristus, och i berättelsen om Lasaros ser vi både hans mänsklighet och hans gudomlighet. Han är djupt mänskligt sårbar när han under dödshot inte kan besöka sin sjuke vän i tid, när hans lärjungar missförstår honom, och när han i mötet med sina gråtande vänner blir upprörd, skakad och förtvivlad. Ibland talar vi om Jesus som om han ständigt svävar fem centimeter ovanför marken i sin helighet – här är han lika tagen av döden, som vem som helst av oss.

Men i samma text visar han också sin makt och sin härlighet. Han är den gudomlige Sonen, vars Fader alltid hör honom och ger honom vad han än ber om. Han är Livet, som ger liv åt den som tar emot honom. Han är sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern.

Texten från Johannesevangeliet handlar om bland det mest centrala i den kristna tron, uppståndelsen. Aposteln Paulus skriver i 1 Kor 15: "14Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro." Att Jesus uppstod från de döda innebär att tiden därmed har förändras, att evigheten har brutits in i alltid. Att varje händelse, varje stund pekar mot evigheten, det transcendenta kommer in i vår tid. Att Jesus evakuerar folk som sitter fast i mörkret, hjälper de lösa ut ur det. **Om det inte hade varit så?** - Hur hade vårt hopp och världen sett ut? Om inte dödens makt kan brytas? Om inte tårar kan torkas?

Vi pratar inte så mycket om uppståndelsen - eller gör vi det? Vi är kanske duktiga på att fira högtiden Påsken, men vi pratar inte så mycket om uppståndelsen. Vad det betyder för all vår tro, vår tolkning av livet, människors existentiella kamp i livet. Att dödens makt är bruten, att kedjorna är krossade. Att vi tror att Gud är nedstigen till dödsriket och uppstånden igen från de döda. Vad gör det för vår tro och tolkning för vårt liv? Att han går före oss i kamperna, de vi tvingas och måste föra. **Mitt i allt det värsta, det bästa och alldeles vardagliga kan evigheten och uppståndelsen bryta in.**

I uppståndelsen finns det löften om barmhärtighet, nåd och försoning. Vi behöver var och en återupptäcka det själva. Be Jesus visa vägen för oss. **Vi behöver bära hoppet och vara burna av det.**

Textens viktigaste fråga är den Jesus ställer till Marta: Tror du detta? Jesus utmanar Marta att själv ta ställning. Hennes bekännelse är tydlig och stark. Därigenom är hon en god förebild. Men ska vi vara riktigt noga, är det inte det Jesus frågar efter. Han undrar om hon tror detta – att han har makt att ge liv åt vem han vill. På samma sätt är det oss till stor hjälp om vi kan vända oss till Jesus, ur

djupet av vår nöd, i fullt förtroende att han kan rädda oss ur just den nöd vi då befinner oss i, på just det sätt han finner bäst.

Detta är en dag att öva oss i att överlåta våra liv till Jesus Kristus och be om förbön för det som är vår nöd. Låt oss därför tillsammans med Marta bekänna vår tro på Jesus Kristus, Guds son, som är uppståndelsen och livet. Låt oss säga som Aposteln Paulus ”Jag vill lära känna Kristus, och kraften av hans uppståndelse”

/Josue Leones

Vi tror

[Ben Fielding, Matt Crocker]

Oändlig och för evigt Du som har skapat allt Gud allsmäktig
Genom Helige Ande gav du oss Jesus Krist vår Herre och frälsare

Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Krist Guds Son
Vi tror på Helig Ande Vår Gud är tre i en.
Vi tror att Jesus uppstått och gett oss evigt liv
Vår tro är byggd på det namnet Jesus

Du led och dog på korset Du kom till vårt försvar Din nåd blev vår räddning
Du gick till dödens rike Uppstod i härlighet För evigt på tronen

Ja, jag tror på Dig
Jag tror att Du är uppstånden Ja, jag tror att Jesus Herre är

Vi tror på liv för evigt Gud född till människa
Vi tror på en helig kyrka I enhet byggd på Dig
Vi tror att vi ska uppstå vid Jesu återkomst
Vår tro är byggd på det namnet Jesu