

## Hjälparen kommer Joh 16: 12-15

*12 Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13 Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärlika mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. 15 Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.*

Kristi himmelfärden är en påminnelse att Jesus Kristus inte är begränsad till tid och rum. Löftet som Jesus ger till sina lärjungar om ”att vara med alla dagar till tidens slut” är alltså på riktigt. Himmelfärden förberedde också för Den Helige Andens utgjutelse i världen. Det är genom Andens närvaro som lärjungarna, och vi, får kraft för att vara vittnen ända till jordens yttersta gräns.

Nu är det inte så att den Helige Ande sänds till oss för att ersätta Kristi närvaro, så att vi får Anden istället för Kristus. Snarare är det så att **Kristus blir närvarande genom sin Ande. Den Helige Ande gör Jesus närvarande hos oss.** Anden är ju märkligt anonym i treenigheten. Fader och framförallt Sonen kan vi nog göra oss en bild av, men vem är Anden. Ja, **Andens uppgift är just att inte framhäva sig själv utan att framhäva Kristus**, som vi läser i evangelietexten.

Texten från Johannesevangeliet är en del av d.s.k *Jesus avskedstal*. Talet om Hjälparen -*Parakletos* - förekommer på flera tillfällen inom avskedstalet, men inte därutånför. Veckans text har två grundelement. Det första bygger på att lärjungarnas kunskap är begränsad, men att sanningens Ande skall vägleda dem. Lärjungarna kommer att växa till som människor och som kristna i gemenskap med Anden. Det andra elementet är att Anden vittnar om Gud själv, benämnd som Fadern. Det sanningens Ande förmedlar är en fortsättning på uppenbarelsen genom Sonen. Anden förhärlika Sonen och därmed också Fadern.

Efter himmelfärden samlades lärjungarna i Jerusalem, i övre salen. Där skulle de vänta på pingstdagen och Andens ankomst. Man kan tycka att detta var ett underligt sätt att sprida evangelium. Att sitta överksam och instängd på sitt rum. Men det var något som fattades, det var något som de behövde vänta på. **Hur lätt är det inte annars att vi rusar iväg, utan att invänta Guds hjälp.** Vi tror att vi klarar det på egen hand, med egen kraft. Vi kan ofta ha väldigt lovvärda försök om olika saker **men vi glömmer att be Gud om hjälp**, och då går det oftast inte. Det har genom historien funnits många försök att starta väckelser, men man gjorde inte som lärjungarna, inväntade Hjälparen, utan man rusade iväg, ut på gator och torg. Och så föll alltihop trots alla goda ambitioner. Man hade inte Hjälparen med sig.

Det betyder naturligtvis **inte att vi ska sitta överksamma** i våra hem medan vi väntar på väckelse. Och nu tror jag inte att lärjungarna heller var direkt överksamma. De var samlade i det övre rummet och de bad hela tiden. De bad om den Helige Ande. **Anden hjälper oss även när vi ber.** Ja, om vi med bön menar något mer än bara orden vi uttalar så är han vår bön. Paulus skriver på ett ställe: ”Gud har sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta, och den ropar: ’Abba! Fader!’” (Gal 4:6)

Att använda tiden rätt, att inse sina begränsningar och invänta den rätta tiden gäller såväl för lärjungarnas tid som för vår. Här har den kristnes bibelläsning, bön och meditation haft en viktig roll i alla kyrkans traditioner. I stillheten möter vi kraft och styrka att göra det rätta. Genom klarhet i Ordet och Andens ledning kan vi gå vidare med vår kallelse i församlingens och samhällets liv.

Låt oss vara öppna för Sanningens Ande i våra liv. Det är den heliga Anden som ger liv åt våra relationer, för oss in i en djupare gemenskap med Gud, med varandra och ger hopp för hela skapelsens pånyttfödelse.

/Josue Leones

***When I Need A Friend***

[Coldplay - <https://www.youtube.com/watch?v=HUpVRixhKuY> ]

Holy, holy, Dove descend  
Soft and slowly  
When I'm near the end

Holy, holy, Dark defend  
Shield me, shōld me  
When I need a friend

Slowly, slowly, violence end  
Love reign o'er me  
When I need a friend